

Sprogpolitik

»Sprog på spil« er titlen på Kulturmisters opslag om sprogpolitik i Danmark. I oplægget, der er udarbejdet af en arbejdsguppe hvori jeg har siddet, gives en række anbefalinger hvoraf de vigtigste skal fremstilles her:

I forskolealderen handler det om at give børnene gode rammer for samtal, fortælling, oplæsning og sang, snarere end om formaliseret sprogtrenings, og i folkeskolen ligger ansvaret for børnenes sprogradvikling i alle fag, hvorfor det anbefales at lærerne arbejder bedre sammen om det. I gymnasiet bør arbejdet med sprog styrkes og der bør arbejdes med den indbyrdes sprogspråkstælse i Norden.

I de videregående uddannelser anbefales parallelsproglighed; det betyder at formidlingen af videnskabelige resultater på dansk styrkes, at der gives tilbud om professionel oversættelse, at dansk bliver hovedsprog i undervisningen, at der arbejdes med dansk terminologi på alle områder.

I avis og elektroniske medier bør der arbejdes mere med sprogkritik og diskussion af sprogsprug, og der bør udvikles lødige dansksprogede multimedieprodukter for børn og unge.

Dansk litteratur bør have mulighed for at blive præsenteret internationalt, bibliotekerne bør fortsætte give alle mulighed for at læse dansk litteratur,

ratur, og danske sprogede filmproduktioner bør styrkes.

Alle offentlige instanser bør have en sprogpolitik der søger at reducere de sproglige barrierer der måtte være i kommunikationen med borgerne.

Erhvervsvirksomheder bør informere om ansættelsesvilkår på dansk, og have hjemmesider på både engelsk og dansk.

Arbejdsguppen anbefaler at der udvikles sprogeteknologiske værktøjer til gavn for borgere og virksomheder. Det anbefales at dansk bevares som officielt sprog i EU, og at retsregler formidles på dansk.

Et par kommentarer og indvendinger mod dette opslag skal diskuteres i det følgende.

Skal Danmark have en sprogpolitik?

Hvis man forestiller sig en dansk sprogløs som dem i Frankrig og Polen, er der næppe nogen der går ind for at gennemføre noget sådant i Danmark. Forbud og regler om hvad man må og ikke må, opfordrer kun alle til at være deres brøders vogter, og det får man ikke bedre samfundsliv af, endsi et bedre sprog. Den nu afblæste debat om de to kommasystemer viser kun dette alt for tydeligt. Problemets med den slags love er at samfundet ikke

kan håndhæve dem – og det er ikke umagen værd at forsøge på det.

Men sprogpolitik kan jo være andet end forbud og regler. Sprogpolitik kan også være at kulturministeriet koordinerer alle de reguleringer af sproghold der allerede findes. I rapportens anbefalinger foreslår vi at man overalt hvor man tager stilling til sprogholdene, indfører parallelsproglighed, fx på universiteterne, i erhvervslivet, kulturlivet og medierne. Nogle steder er det helt gratis, og kan genanføres uden omkostninger, fx ved bekendtgørelser om indholdet af skolens fag og om kriterier for den støtte der alligevel gives til dansk litteratur. Andre steder kræver det langsigtet og samfundsmæssig ansvarlig prioritering af ressourcer, fx for sprogholdene på universiteterne og i erhvervslivet. Atter andre steder forestår arbejdsguppen at der bruges

samfundsmæssige ressourcer på at undersøge og eventuelt regulere sprogholdene, fx ved at undersøge effektiviteten af kommunikationen på et fremmedsprog på danske arbejdspladser, eller ved at fremmøn opbygningen af sprogeteknologiske hjælpemidler som talesystemer og oversættelsesmaskiner, som på lang sigt vil være en meget indbringende investering. Vi foreslår altså ikke en lov om at man i Danmark taler dansk, men at man i samfundet træffer de beslutninger som alligevel skal træffes, med en samlet sprogpolitisk målsætning i baghovedet. Det kan vel gennemføres.

Har vi overhovedet et reel sprogproblem der kræver en sprogpolitik?

Nogle har tvivlet på om vi i Danmark overhovedet har et kommunikationsproblem som kræver en sproglig løsning. Det har vi. Det reelle kommunikationsproblem, som ikke er akut, men som vil komme hvis universiteterne gennemfører deres planer, og som vil være skadeligt for det danske samfund er følgende: Uddannede dylæger vil ikke kunne tale om dyrenes sundhed med de landmænd som de har fået deres uddannelse til at være konsulenter for; biologlægerne kan ikke forklare biologien for de gymnasiestelever som de skal undervise, og ingeniørerne kan ikke tale med dem som skal arbejde med at bygge broen – for disse universitetsuddannede ved ikke havd tingene hedder på dansk; de har kun lært hvad det hedder på engelsk. For at undgå dette foreslår arbejdsguppen parallelsproglighed, dvs. at alle de akademisk uddannede kender deres fag fuldt ud, både på engelsk og på dansk.

Mere og mere undervisning på universiteterne holdes i dag på engelsk – målet er nogen steder at al undervisning foregår på engelsk. Begrundelsen herfor er at mange fakulteter har oplevet faldende studentertoptag og derfor er afhængige af at kunne tiltrække udenlandske studerende for at kunne overleve. Lektor ved Syddansk Universitet Hans Jørgen Ladegaard skriver i en kronik i Politiken: »Universiteterne får ikke, som mange andre uddannelsesinstitutioner, penge for, hvor mange studerende de undervi-

ser, men kun for, hvor mange der består eksamen. Det betyder, at der ikke er ressourcer til den parallelsproglighed, som rapporten anbefaler. På det fagområde, jeg har med at gøre på Syddansk Universitet, er det vanskeligt at finde kurser nok på engelsk, som de internationale studerende (som hvert år indbringer universitet nødvendige beløb) kan følge, så hos os ville det være fatalt, hvis undervisningsudbuddet på engelsk blev begrænset.«

Dette argument er helt ude af proportion. Der går 75.000 studenter på de humanistiske fag på SDU; af dem er 172 udenlandske studerende, og de betaler slet ikke det som det koster at betjene dem. Skulle alle de 98% danske studerende, for at universiteterne kan indtjene disse helt marginale beløb, have forringet deres uddannelser betydeligt ved at undervisningen genemføres på engelsk? Danske universiteter opretholder jo ikke udenlandske i medicin og veterinaærvidenskab for at der skal være læger nok i Norge og Sverige, eller for at der skal være dyrlæger nok i Tyskland. De danske universiteter skal betjene det danske samfund.

Ladegaards løsningsforslag er helt absurd. Hvis danske studenter falder fra studiet, eller dumper til eksamen, skal man så indforskrive nogle udenlandske studenter til at fyldte holdene op? Nej, fakulteternes økonomiske problemer skal løses ved at undervisningen gøres bedre, ved at bevillingsbeløbene per bestået eksamen gøres realistiske, og ved at omfanget af kan-diatproduktionen på de enkelte fag

på langt sigt reguleres efter samfundets behov, og ikke efter en studenterågangs modestyrede interesser. Hvis der ikke er brug for kandidater i engelsk fra Syddansk Universitet, bør studier nedlægges, og ikke oprettholdes ved hjælp af udenlandske studerende.

Kræver globaliseringen at vi går over til engelsk?

Globalisering kræver selvfølgelig internationalisering af universiteterne – som dog altid har været meget mere internationale end andre sektorer i samfundet. Forskning har lige så længe den er foregået, været international med internationale hjælpsprog som latin, fransk, tysk, engelsk – og det skal det blive ved med. Derfor skal danske studerende blive bedre til engelsk, men også til tysk og fransk.

Studenterudveksling er også en god ting, og derfor skal danske universiteter selvfølgelig også udbyde undervisning på engelsk som udenlandske studerende kan følge, men det skal ikke nødvendigvis ske i større omfang end danske studerende får undervisning på udenlandske universiteter. Der er tale om udveksling, ikke om et markedsmed konkurrence på billig universitetsundervisning. Den internationale konkurrence der skal være mellem universiteterne, gælder udelukkende kvaliteten af forskningen og det faglige niveau af undervisningen – ikke antallet af studerende. Argumentet om at universiteterne ikke har råd til parallelsproglighed, er engangske simpelt underlødt i en debat

om sprogpolitik. Universiteterne i Danmark er ikke virksomheder der skal klare sig i den økonomiske konkurrence på et verdsmarked. Universiteterne er offentligt finansierede institutioner der, selvfølgelig økonomin og effektivt, skal betjene det danske samfund som universiteter, og de skal ikke prøve på at være profit-skabende virksomheder. Universiteter skal være autonome, dvs. uafhængige af andre interesser end ønsket om at søge og udbrede sandheden. Parallel-sproglighed betyder i denne sammenhæng at universiteterne kan tjene som forbindelsesled mellem den internationale forskning på højeste videnskabelige niveau og det danske samfunds både private og offentlige interesser. Hvis der ikke undervises på dansk på danske universiteter, minister de en stor del af deres funktion, og vi kunne klare os med universiteterne i udlandet.

Publiserer danske humanistiske forskere for lidt på engelsk?

Det siges at det store problem ikke er at de tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige forskere næsten kun publicerer på engelsk, men at humanistiske forskere næsten kun publicerer på dansk, for så kan kun de forskere som kan læse dansk, få adgang til deres resultater. Det er en underlig tankegang. En lektor i engelsk på et dansk universitet er ikke først og fremmest ansat til at bringe ny viden om engelsk sprog og litteratur videre til det engelske, det amerikanske og øvrige internationale forskersamfund. En dansk lektor i en-

om sprogpolitik. Universiteterne i Danmark er ikke virksomheder der skal klare sig i den økonomiske konkurrence på et verdsmarked. Universiteterne er offentligt finansierede institutioner der, selvfølgelig økonomin og effektivt, skal betjene det danske samfund som universiteter, og de skal ikke prøve på at være profit-skabende virksomheder. Universiteter skal være autonome, dvs. uafhængige af andre interesser end ønsket om at søge og udbrede sandheden. Parallel-sproglighed betyder i denne sammenhæng at universiteterne kan tjene som forbindelsesled mellem den internationale forskning på højeste videnskabelige niveau og det danske samfunds både private og offentlige interesser. Hvis der ikke undervises på dansk på danske universiteter, minister de en stor del af deres funktion, og vi kunne klare os med universiteterne i udlandet.

Humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsresultater har ikke nogen værdi hvis de ikke publiceres. Værdien af humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning består i berigelse af det danske kulturliv og politiske liv. Man kan ikke – som med tekniske og sundhedsvidenskabelige forskningsresultater – umiddelbart omsætte dem til produkter som man kan tjene penge på. Publivering af humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsresultater sker altså ikke først og fremmest for at de kan blive efterprøvet af (det internationale) forskersamfund – sådan som man med en vis ret kan sage at publivering af naturvidenskabelige forskningsresultater gør. Humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsresultater offentliggøres for at de overhovedet skal realisere deres værdi. Derfor skal humanistiske forskningsresultater, fx om sprogholdninger eller om tolkningen af Shakespeares dramaer, offentliggøres for overhovedet at have værdi, og det skal selvfølgelig først og fremmest ske på dansk. Og for at de kan indgå i den internationale videnskabelige diskussion, skal de også offentliggøres på engelsk. Det er det der hedder paral-

gelsk får i principippet sin løn af den danske stat for at finde og viderebringe viden om engelsk sprog og litteratur til det danske samfund. Det sker dels gennem undervisningen af danske studenter som efter eksamen skal udnytte deres opgaver i det danske samfund, dels gennem publiceringen af forskningsresultaterne i den offentlige danske debat.

Humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsresultater har ikke nogen værdi hvis de ikke publiceres. Værdien af humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning består i berigelse af det danske kulturliv og politiske liv. Man kan ikke – som med tekniske og sundhedsvidenskabelige forskningsresultater – umiddelbart omsætte dem til produkter som man kan tjene penge på. Publivering af humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsresultater sker altså ikke først og fremmest for at de kan blive efterprøvet af (det internationale) forskersamfund – sådan som man med en vis ret kan sage at publivering af naturvidenskabelige forskningsresultater gør. Humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsresultater offentliggøres for at de overhovedet skal realisere deres værdi. Derfor skal humanistiske forskningsresultater, fx om sprogholdninger eller om tolkningen af Shakespeares dramaer, offentliggøres for overhovedet at have værdi, og det skal selvfølgelig først og fremmest ske på dansk. Og for at de kan indgå i den internationale videnskabelige diskussion, skal de også offentliggøres på engelsk. Det er det der hedder paral-

elsprolighed. Og det skal man ikke løggive om. Det skal staten lave økonomiske rammer for. Der skal oversættes både fra dansk til udenlands og fra udenlands til dansk, og forskerne skal blive bedre til at udtrykke sig - på udenlands - og på dansk.

Mister danskere deres identitet
når dansk mister et sprogligt

Arbejdsgruppen siger at det ikke er godt for den danske identitet hvis der er så væsentlige domæner som viden-skab, teknik og erhvervsliv hvor vi ikke kan udtrykke os på dansk. Vi blier ver dobbelt halve mennesker, i stedet for hele mennesker, hvis vi skal tænke og udtrykke os på dansk på praktiske, politiske og følelsesmæssige områder, men på engelsk på videnskabelige tekniske områder. Domænetab bety-

der at der er områder hvor man ikke har noget dansk sprog til at udtrykke sig i. Hvis vigtige samfundsmæssige områder bliver sådanne domæner som vi taber, så bliver vi mennesker med en splittet identitet. Det er det vi foreslår at vi forhindrer med parallel-sproghed. Danskerne må kunne klare sig på deres modersmål på alle livets og samfundets områder for at blive hele mennesker. (Og det gælder for øvrigt også for danskere med et andet modersmål end dansk.)

Mange virksomheder har allerede indført parallelsproghed, og de bruger mange ressourcer på at finde den optimale løsning på de sproglige forhold. Og det er netop det arbejdsgruppen roser dem for og anbefaler. Vi anbefaler ikke at virksomheder skal gå

over til dansk som koncernsprogs. Vi anbefaler ikke at man skal skære ned på brugen af engelsk hvor engelsk er nyttigt og nødvendigt. Men arbejdsgruppen foreslår at det undersøges hvordan det påvirker menneskers arbejdsliv og trivsel at have et andet sprog end modersmålet som arbejdssprog. Problemet er her at mange kommer til at sige det de kan, og ikke det de vil. De bliver derved ikke nær så effektive som de kunne være, de opnår ikke det de ønsker i en forhandling, og der sker mange misforståelser i den interne kommunikation i en organisation. Er det ikke en stor omkostrning både for den enkelte og for samfundet? Det undgår man på danske arbejdspladser hvis alt kan siges både på engelsk og dansk: parallel-sproglighed.

Hvordan skal tosprogede elever

Under vises i skolen?

Arbejdsgruppen skriver at den »på den afmålte tid og med sin fragile sammensætning ikke har set sig i stand til på tilstrækkeligt kvalificeret fagligt grundlag at fremsætte egentlige anbefalinger om problemstillingen og derfor foreslår at området forsøgt følges opmærksomt.« Der er ikke udvalget nogen tanker om at samfundet skal regulere hvilket sprog der tales i familier med anden etnisk baggrund. Det der kan være interessant, er at undersøge hvordan de 10% af eleverne i de danske skoler som har et andet modersmål end dansk og dansk som andetsprogs, bedst lærer både dansk og andre fag, så de kan indgå som fuldgylde (nyttige og

myndige) borgere i det danske samfund.

parlamentet en rapport fra EU's Center for Observation af Racisme og Fremmedhed (EUMC) hvori den danske regering kritiseres for at have afskaffet den lov der sikrer børn fra ikke-EU-lande gratis undervisning i deres modersmål. Om dette udtaler undervisningsminister Ulla Tørnes (uden at hun har set rapporten): »Det er ikke entydigt bevist, at modersmålsundervisningen fører til bedre integration. Jeg mener, at det er folketeglens opgave at lære børn dansk.«

Det har Ulla Tørnes sagt mange gange, og det er antagelig derfor at der ikke står noget i »Sprog på spil« om undervisning i minoritets sprog i den danske skole. Men man kan undsig over hvor undervisningsministren har sine oplysninger fra, for inter-

nationale (især amerikanske og canadiske) undersøgelser har helt entydigt påvist at undervisning i minoritets-sprog i folkeskolens klassetrin styrke-de fremmedsprogede elevers færdigheder, ikke blot i deres eget sprog, men også i majoritetsssproget (hos os dansk) og i matematik, orienterings-fag og naturfag.

Modersmålsundervisningens

En af disse undersøgelser er meget stor (man fulgte 700.000 fremmedsprogede elever over hele USA i hederes 11-årlige skoleforløb), og i konklusionen skriver forfatterne (W. P. Thomas og V. Collier) at minoritets-sprogtalende elever der kun får et

Rapporten fra EUMC kan findes på
<http://eumc.eu.int/eumc/index.php>
Henvisninger
Kulturmiljøetts oplæg Sprog på
spil kan findes på:
<http://www.kum.dk>

Wayne P. Thomas and Virginia Collier 1997: School Effectiveness for Language Minority Students, National Clearinghouse for Bilingual Education. Artiklen kan findes på: <http://www.ncbe.gwu.edu/>

Wayne P. Thomas and Virginia Collier 2001: A National Study of School Effectiveness for Language Minority Students' Long-Term Academic Achievement. Bogen kan findes på: <http://www.crede.ucsc.edu/research/ltaa/1.1-final.html>

par års højleundervisning i majoritetssproget og dernæst sluses ind i de almindelige klasser, klarer sig væsentligt dærligere end de etsprogede majoritetssprogtalende børn i alle fag. Minoritetssprogtalende børn der ud over undervisning i majoritets-sproget også får undervisning i deres modersmål og lærer at læse på dette sprog igennem 4 år, klarer sig bedre end dem uden modersmålsundervisning, men ikke så godt som majoritetsbørnene. De minoritetssprogs-talende børn som både får undervisning i majoritetssproget og i deres moders-mål, og som får 50% af deres under-visning i andre fag på deres moders-

mål, (langsamt nedtrappet) gennem 6 år, klarer sig, ikke blot bedre end de andre fremmedsprogede elever, men de klarer sig også klart bedre end de etsprogede majoritetssprogtalende børn i fag som matematik, orienteringsfag og naturfag. Det er altså en fordel at være fuldt og helt tosprøget frem for etsproget.

De fremmedsprogede børn der - som i Danmark – udsættes for det man kan kalde subtraktiv majoritets-sprøgsundervisning, dvs. undervisning der siger på at lære de fremmedsprogede børn majoritetssproget ved at modarbejde deres modersmål, mistet ganske simpelt ca. to års undervisning fordi de ikke er gode nok på majoritetssproget til at kunne få udbytte af undervisning på dette sprog. Man kan sige at de bliver dobbelt halvsprogede: de har to sprog, men de kan ikke nogen af dem på et alderssvarende niveau, og de lærer det aldrig. De fremmedsprogede børn der – som visse steder i USA og Canada – fra første klasse modtager additiv undervisning, dvs. undervisning hvor halvdelen af al undervisning gives på modersmålet og halvdelen på majoritetssproget, ender med at blive ægte tosprøgede, og det er en stor gevinst både for den enkelte elev og for samfundet. Sådanne børn er en væsentlig ressource for samfundet. Omvendt er de børn der ikke lærer matematik fordi de ikke kan følge med på majoritetssproget et problem for samfundet.

Det vil derfor være den eneste rationelle løsning på problemet om hvordan folkeskolen bedst integrerer

de fremmedsprogede elever i det danske samfund, at de får undervisning ikke blot i deres modersmål, men også på deres modersmål op til 6. klasse. Når Ulla Tørnes (og hendes rådgiver) lader som om hun ikke kender disse massive og helt entydige resultater af forskningen, må det være styret af ideologi snarere end af rationalitet. Det foreslås derfor at området følges opmærksomt.

Ole Togeby (f. 1947),
professor i nordiske sprog,
Aarhus Universitet

Endret dødsmentalitet reflektert i dødsannonser

Jeg har studert kungjøringer av død i norske dødsannonser gjennom hele 1900-tallet og sammenlignet den dødsmentaliteten de uttrykker, med tilsvarende studier over hele Europa og i Nord-Amerika.

Det var en studentoppgave i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo i 1990 som først gjorde meg oppmerksom på det forholdet at verbet *dø* synes å bli erstattet stadig mer i norske dødsannonser av forskjellige andre verb og verbaluttrykk sist på 1900-tallet. Det fikk jeg lyst til å se nærmere på, og da jeg hadde forskingstermin i 1999, riktignok med andre språkvitskapelige tema på programmet, tillot jeg meg å bruke litt tid på det jeg trodde skulle ende med en artikkel om verbalfrasen i norske dødsannonser gjennom 1900-tallet.

Det ble noe helt annet: en bok (*Quando corpus morietur. Oslo: Novus forlag 2000*) og en tematisk grense-kryssing til fag jeg både var og er mer eller mindre amatør i. Min nordisk språkvitskapelige inngang til temaet har jeg kunnet supplere med kunnskap og synspunkter fra (religion-)sosiologi og teologi, folkloristikk og socialantropologi, psykologi og psykiatri, litteratur- og medievitenskap.

Målet med denne artikkelen var å sette den mer sentralt på sakskartet, både i vitenskapelig sammenheng og i skole og utdannelse på alle nivå. Den alminnelige reaksjonen på min bok etter at den kom

Døden som tema
Om dødsannonse-studier er ytterst få og tematisk avgrenset i norsk og nordisk sammenheng, er de mange og til dels omfattende lenger sør i Europa, både i form av artikler og bøker, inkludert flere doktoravhandlinger. I det hele tatt synes døden å være tematisert langt mer, og mer variert, i det offentlige ordskifte og i akademisk virksomhet i tradisjonelt katolsk-dominerede områder enn i tradisjonelt protestantisk-dominerete. Det sier kanskje noe om hvor ulikt viktig døden anses for å være i den enkeltes og samfunnets liv og innretning? Ved universitetet i Louvain-la-Neuve (Belgia) har det f.eks. vært tema for et medievitenskapelig fagmiljø siden tidlig på 1980-tallet og avstedkommeth en serie avhandlinger om språklig uttrykk for død hvert år fra da av, og ved Québec-universitetets avdeling i Montréal (Canada) er det et tverrfaglig forskningssenter for studium av død som trekker til seg studenter og forskere fra ulike fagfelt, med undervisningstilbud på alt fra fysiepoengsnivå til doktorgradsnivå. Så viktig som døden er i våre liv, burde vi også tenke på å sette den mer sentralt på sakskartet, både i vitenskapelig sammenheng og i skole og utdannelse på alle nivå. Den alminnelige reaksjonen på min bok etter at den kom